

#Familjen Åberg Goes Thailand



Kära vänner!

Det har snart redan gått ett år sedan vi packade ihop vårt hem i Sverige för en flytt till Thailand.

Mycket har hänt och året har utan tvekan varit fullt av många "både och": *Glädjen* i det nya och *sorgen* att lämna det som var; *spänningen* att upptäcka en ny stad och *frustrationen* över att inte hitta dit man ska eller det man vill ha; *inspirationen* för att börja ett nytt jobb och *känslan* av "ny på jobbet" med allt vad det kan innebära.

Vi är just nu i en period av utvärdering och fundering över hur saker och ting blev och är. Känslorna kan ibland svalla över att vi fortfarande inte kan uttrycka oss eller över trafikens oberäknliga köer eller över hettan i maten som förvånar både tunga och mage. Men trots alla dessa "både och", funderingar och känslor konstaterar vi lugnt med frid i hjärtat att vi trivs bra i vårt nya land, med uppgifterna och barnens nya vardag. Vi är tacksamma

BE FÖR

-Att Tobias ska än mer landa i sina arbetsuppgifter och sin roll på missioncentrat.

- Om vishet och ledning för Linnea i uppdraget som regionledare.

TACKA FÖR

Att Helmer och Erling fortsätter att trivas och språket som flyter allt mer.

- Att dörrar öppnar sig i arbetet, vilket leder till att vi kommer allt tydligare in i det uppdrag vi är här för att göra.



för vissheten i att vi tror oss vara där Gud vill att vi ska vara - och den tryggheten bär genom många kulturkrockar och känslostormar.

Vi har haft ett par lugnare månader under november och december. Linnea har inte rest sedan oktober då hon var i Sverige, vilket har gjort att vi alla har fått lite tydligare rutiner under veckorna. Vi har haft besök av vänner och familjemedlemmar vilket har inneburit väldigt roliga stunder men även svenska förkylningar och magsjukor. Tobias lyckades även bli smittad av en elefant och få en tropisk sjukdom som gjorde honom oerhört trött under flera veckor. Mitt i allt så kan vi ändå se att de påtvingade hemmadagarna själva eller med barn, gav oss möjlighet till vila och reflektion.



I helgen fick vi vara med och fira "Thanksgiving", men inte en vanlig med kalkon och nötpaj utan snarare med fisk, ångkokta köttbullar och ris. Två av våra lokalanställda, Kaesai och Watsa, tillhör folkgruppen Lahu och är med i en baptistisk församlingsrörelse bland samma minoritetsfolk. De firar tacksägelse från september ändå fram till veckan före jul. Olika församlingar bjuder in varandra under helgerna för att tacka Gud för skörden och vi fick förmånen att få vara med på den sista helgen av firande. Efter en gudstjänst

var det kalas med mat, musik och dans. Det var väldigt roligt att få vara med och få en liten smak av våra vänners kultur och församlingssamfund.

Vi känner extra mycket för minoritetsfolket Lahu. Sedan många år tillbaka samarbetar EFK med Thai Lahu Foundation, TLF, som arbetar kring bl.a. Barns Rättigheter och Mot Människohandel. Vi är nu även i startgroparna att stötta församlingsrörelsen bakom TLF som har efterfrågat ledarträning och utveckling av ungdomsarbete.

Annars stiger julstämningen för varje dag. Vi har varit på julkonsert på Helmers skola där grundskoleklasserna bjöd på julsånger och trevlig gemenskap. Vi saknar snön, men den blinkande plastgranen tillsammans med svenska glöggkryddor och nygräddade lussekullar kan ändå locka fram julen trots fortsatt värme och fuktiga regn. Julkrubban som är tillverkad av



en skokartong står på hyllan och påminner om historiens största vändpunkt - Immanuel - "Gud med oss". Glädjen över att få vara en del av Guds stora berättelse, delaktiga i hans mission och en liten led någonstans i Guds vackra men brokiga kropp tränger sig förbi glittret och tomteluvorna - Fredens furste, du kom! Hosianna!

Vi är tacksamma för ett omtumlande år som snart har passerat, och för det stöd som vi har känt och fortsätter att känna från er. Vi har flera gånger upplevt att era böner har burit när vår egen ork har tagit slut. Tack för era hälsningar och uppmuntrande ord! Tillsammans med er får vi vara en pusselbit av utbredandet av Guds rike i Asien. Tänk vad spännande!

Vi vill önska er en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Fortsätt att be för oss. Vi behöver det.

/Linnea, Tobias, Helmer och Erling

HÖR GÄRNA AV ER

Skype:
[linnea.aberg/tobiasaberg77](https://www.skype.com/en/contacts/linnea.aberg/tobiasaberg77)

E-post:
linnea.aberg@efk.se
tobias.aberg@efk.se

Adress:
Interact P.O Box 140 Muang Chiang Mai
50000, Chiang Mai