



Himalaya-nytt 21

Klockhammar 1 jan 2017

Kära vänner!

En nyårshälsning från oss i Klockhammar på årets första dag. Vi hälsar 2017 välkommen och ser tillbaka på ett händelserikt 2016.

Ulla började året med den sista utbildningen i vattenanalyser för teamet i Rolpa. Som en del i utbildningen reste hela teamet till Surkhet, en dagsresa västerut. Där har missionens Leprasjukhus fått en djupborrad brunn. Sjukhusledningen önskade att Ulla och hennes team skulle testa vattnet, vilket de gjorde med glädje. Resultatet visade att vattnet var utan anmärkning!

Peder gjorde ytterligare en resa österut till Dhulikhel och Kathmandu universitet. Denna gång var det att starta upp yrkesutbildning för industrielektriker. Han tycker att det har varit intressant och givande att få vara med och starta upp två yrkesutbildningar på Kathmandu universitet.

Under våren hade vi förmånen att vara reseledare för en grupp Nepal-intresserade människor från Sverige. De stannade i två veckor och vi hann med att se mycket av landet och det arbete vi varit involverade i. Kanske blir det en ny resa i Föreningen Nepals Vänner regi till hösten, om intresse finns.

Vi fick också flera besökare till Pokhara. Speciellt roligt var det att vår äldsta dotter, Jennie, med familj kom vid påsktiden. För henne var det speciellt att visa sina barn landet där hon växte upp. Vi hann med att besöka nationalparken Bardia. Vår förhoppning var att se en tiger i det vilda, men eftersom prins Harry från England, med stort mediauppbåd och många vakter, besökte Bardia samtidigt, skrämdes alla tigrar iväg.



Ulla undervisar i vattenanalyser



Peder undervisar elektriker



Gruppresan till Nepal

Efter besöken var det dags att avsluta våra arbeten, lämna över ansvar och ta farväl till kollegor och vänner. Den 29 april lämnade vi Nepal och kom till Örebro på Valborgsmässoafton. Det kändes lite speciellt att avsluta våra yrkesverksamma liv och gå in i en ny epok som pensionärer.

Vi har bosatt oss på landet i ett samhälle som heter Klockhammar, 2 mil norrväst om Örebro. Under sommaren fick vi köket renoverat och nu är bostaden i beboligt skick.

Peders pensionstid blev inte så långvarig. En f.d. kollega var sjuk och de ringde från Tullängsskolan och undrade om Peder skulle kunna vikariera för honom. Peder och en annan person delar på tjänsten som troligen kommer att fortsätta även under hela vårterminen.

På helgerna har vi rest till de församlingar som deltagit i vårt underhåll och återrapporterat vad vi gjort under vår 3-årsperiod i Nepal. Vi har uppskattat dessa besök mycket och är tacksamma för det stöd vi fått under åren i Nepal.

Organisationen "Goda Grannar" som drivs av kyrkorna i Pokhara har tagit ansvar i återuppbyggnaden av bl.a. hälsoposter och skolor efter jordbävningen som var i april 2015. Föreningen Nepals Vänner har beslutat att samla in pengar för uppbyggnaden av en lågstadieskola. Vid församlingsbesök har vi bland annat berättat om detta och gjort insamlingar till skolprojektet, där vi fram tills nu har fått in drygt $\frac{2}{3}$ - delar av den totala kostnaden.

Vi vill tacka för det stöd vi känner från dig i omtanke, förbön och omsorg på olika sätt. Tack för alla brev och hälsningar vi fått på mailen och på Facebook.

VI ÖNSKAR DIG ETT GOTT NYTT ÅR, 2017!

Med vänliga hälsningar
Ulla och Peder

Vill du stödja återuppbyggnaden av en lågstadieskola använd gärna Nepals Vänner's girokonton;
bankgiro 122-4708, plusgiro 656442-1



Noshörning i Bardi nationalpark



Vårt hus i Klockhammar



Snart kommer de att få en riktig skolbyggnad



E-post:

ulla@malmgatan.se
peder@malmgatan.se



Skype:

ericsson.ulla
peder50



Hemsidor:

www.efk.se
www.inf.com
www.nepalsvanner.se