

#Familjen Åberg Goes Thailand



Regn och höstmys

Efter en väldigt skön sommar i Sverige är vi sedan någon månad tillbaka i Thailand. Vi är tacksamma för alla möten med församlingar och människor som vi hann med under sommarveckorna. Nu är det skönt att vara tillbaka och möta hösten och rutinerna i Chiang Mai med allt vad det innebär av skola och arbete. Framför oss ligger en hel del resor och besök hos partners i bland annat Bangladesh, Kambodja och Indien. Vi ser fram emot detta.

Bangladesh

Bara ett par veckor efter att vi landat i Chiang Mai var det dags för mig, Tobias, att resa till Bangladesh. Där mötte jag vår församlingspartner FBC (Faith Bible Church) som arbetar med församlingsplantering och familjestöd i. FBC har c.a 35 församlingsplanterare och har under de senaste 20 åren planterat över 130 kyrkor. Jag åkte till provinsen Dinajpur i norra Bangladesh, en sträcka på c.a 24 mil från huvudstaden Dhaka, där



Familjen Åberg växer!

Vi utökar familjen i mitten av mars då bröderna får ett syskon. Spännande!

Nya kollegor

I höst blir vi ännu fler som arbetar i Asien. Det gillar vi!

Tid tillsammans



Mellan resor och annat arbete försöker vi få till en del familjehäng!

vägarna bitvis var otroligt dåliga och fyllda med oändligt mycket trafik. Det tog oss 14 h i bil att komma fram till FBCs träningscenter och jag var riktigt mör i kroppen efter resan. Centret används som lägergård och konferensanläggning där man ordnar tonårsläger och träningstillfällen för ledare från de lokala församlingarna i byarna.



Tillsammans med ett par utav de pastorer som EFK stödjer fick jag möta 4 olika församlingar som planterats under de senaste åren. Varje församling har egen lokal pastor och ett eget ledarskap men har stöttning från en "area pastor" som fungerar som coach eller mentor för ledarna. Det var väldigt uppmuntrande att lyssna till deras berättelser om hur budskapet om Jesus predikas med både ord och handling.

FBC hjälper också familjer att komma igång med självförsörjning på olika sätt. Jag fick möta 6 olika familjer som fått hjälp att köpa till exempel en get eller en ko för komma igång med liten affärsverksamhet. Genom detta kan de också få möjlighet att låta barnen gå i skolan, vilket är avgörande för en bättre framtid för många av de familjer som FBC arbetar med. Jag blev väldigt glad och uppmuntrad av att möta denna levande församlingsrörelse i Bangladesh som arbetar under ganska tuffa förhållanden eftersom den kristna kyrkan är en minoritet i ett för övrigt Muslimskt land.



Nya kollegor på plats

Under augusti började våra nya kollegor strömma in. Det känns verkligen så för det är flera stycken nya som börjar arbeta tillsammans med oss här i Asien. Först kom Karl-Johan och Sofia med barnen Harry, Barbro och Eva. Ett par veckor senare kom Lasse och Anneli och även Johannes och Magda (som sedan ska vidare till annan placering). Som om detta inte var nog har vi även 3 praktikanter under hösten. Just nu är det alltså fullt ös på alla fronter när det gäller introduktion och anpassning till det nya landet för våra nya vänner. En vecka avsatte vi speciellt till att lära känna varandra och berätta om arbetet vi gör i Asien. Vi känner oss välsignade med dessa härliga kollegor och förutsättningarna att göra ett ännu bättre arbete här i Asien ha ökat.

Bröderna Åberg

Helmer och Erling är tillbaka i sina skolor och det fungerar bra. Helmer har börjat första klass och det innebär en del läxor. Han tycker matte är roligt och börjar få koll på läsning och stavning på både engelska och svenska. Det är såklart inte helt enkelt att hålla isär två språk men han gör det bra. Helmer har även börjar på gymnastik och tränar 1-2 ggr/vecka 2h varje gång. De dagarna somnar han väldigt gott...

Erling trivs bra på sin skola som heter Kiddy Bear. Varje dag har de tillfälle att få visa sina kamrater någon leksak som de tagit med hemifrån, "Show and tell". Det gillar han och vill ha med sig en sak varje dag. Erling sjunger mycket och även han börjar få koll på engelskan. Det är verkligen härligt att se hur båda pojkarna utvecklas och växer både på längden och som personer.



BÖNEÄMNET

Tacka för en skön sommar med återhämtning och vila.

Tacka och be för de nya missionärer som nu har anlänt här i Chiang Mai. Be för deras uppstart och om en smidig omställning till en ny vardag.

Be för TLF (Thai Lahu Foundation) som vi samarbetar med här i Chiang Mai. Tillsammans förbereder vi en ledarträning för församlingsledare i norra Thailand.

Be om beskydd över höstens alla resor. Nästa resa är 22 september då Tobias åker till Kambodja för att prata om möjliga praktikant utbyten med Sverige.

Be för Helmer att han ska hitta kompisar i skolan.

Be för graviditeten och bäbisen i magen.

TACK för att ni står med oss i bön! Det är så gott att veta och vi påminner varandra ofta om detta.

HAR NI FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Tveka inte att höra av er om ni vill ha mer information om vad vi gör och de uppdrag vi står i. Vi berättar gärna mer än det som får plats här. Vi nås lättast via mailen:

tobias.aberg@efk.se eller linnea.aberg@efk.se

Ni kan också följa oss på Facebook genom gruppen "EFK Asien"

Hoppas vi hörs!