

#Familjen Åberg Goes Thailand



Skriv för att lägga till text

Vintern är här

Äntligen kom den svala luften till Chiang Mai. Det är en efterlängtdad känsla att kunna sova med öppna fönster och till och med behöva dra ett lakan över sig på natten. Efter höstens rivstart för Tobias med flera resor är det nu dags för Linnea att resa en hel del innan julen står för dörren. I oktober hade barnen en veckas skollov, så vi åkte ned till havet tillsammans för lite semester.

Indien och Nepal

I början av oktober reste jag, Tobbe, till Indien för att möta upp en grupp missionsintresserade människor från Sverige. Tillsammans reste vi i fotspåren av EFKs arbete i Indien och Nepal. Första stoppet var i New Delhi där vi fick möta församlingsrörelsen ASSI som arbetar i norra Indien. Sedan slutet av 1990-talet har de grundat församlingar och har nått ut med



Välbehövlig semester i Hua Hin med goa vänner.



De få stunder som Erling sitter still brukar han måla.



Helmer testade på att golfa på höstlovet.

evangeliet till över 30 miljoner människor. De arbetar genom så kallade community learning centers (CLC) där människor får hjälp med bland annat sjukvård och utbildning. ASSI tränar också lokala ledare i evangelisation och församlingsplantering. Det var fantastiskt att få lyssna till deras vittnesbörd om vad Gud gör i Indien.

Resan fortsatte till Varanasi och Gorakhpur innan vi så småningom korsade gränsen till Nepal. Nepal öppnades upp för internationella organisationer och besökare i början av 1950-talet. Redan då fanns EFK med och sände missionärer för att tillsammans med många andra hjälpa landet att komma på fötter. Många kyrkor växte fram parallellt med de sjukhus och skolor som byggdes. Så spännande att höra och uppleva historien som vi är en del av.



Under resan i Nepal fick jag flera väldigt bra samtal med vår guide Rash som är hindu. Han var mycket intresserad av kristen tro och vem Jesus är. Rash följde även med oss på gudstjänst, hans första någonsin, i Tansen Church. Innan vi åkte hem fick han en bibel för att läsa. Var med och be för honom och hans familj!

Träning i holistisk mission

I början av november hade vi förmånen att genomföra den första officiella kapacitetsträningen inom programmet för församlingsbyggande i Asien. Kapacitetsträning innebär att vi stödjer varandra att bygga och utöka kunskap och kompetens inom olika ämnen. Den här gången var ämnet holistisk mission och gruppen vi tränade var Thai Lahu Foundation (TLF).

Det är inte alltid enkelt att undervisa genom tolk, och det kan vara svårt att veta om undervisningen fungerar i en annan kulturell kontext. Men med hjälp av bilder, övningar och skratt



så tror vi att det mesta gick fram. Det var roligt att göra det tillsammans och få använda våra erfarenheter som pastor och lärare. I december reser Linnea till Mongoliet för att undervisa.

Loy Kratong

Att leva i på en ny geografisk plats innebär ett nära möte med en ny kultur. Helgdagarna som firas i Thailand följer den buddistiska traditionen eller har med kungahuset att göra. En av höstens högtider kallas för Loy Kratong. Den relaterar både till buddismen och hinduismen vilket gör att den firas i stora delar av Asien. Hinduerna firar den för att tacka guden Ganga för det livgivande vattnet och Buddisterna firar den som en slags överlåtelse av synder. Här bygger man en liten

blomstersmyckad båt av bananstam, sätter i ett ljus och rökelse som offer och skickar ut den på floden. En symbol för att man skickar man iväg sina synder. Ett annat inslag i högtiden är att man sänder iväg en lanterna upp i luften. Hela himlen fylls av tusentals lampor, så många att flygplatsen tvingas stängas varje kväll under 4-5 dagar. Även lamporna symboliserar hur synden sänds iväg.



För oss blir högtiden en påminnelse om vad Jesus har gjort. Om att offret redan har skett och vi har frid, hopp och glädje i Gud och varandra genom Jesus. Mitt i vimlet av lanternor och små ljusbåtar tackade vi Jesus och bad för Chiang Mai och människorna här. Vi önskar och ber att de ska få lära känna Jesus - det verkliga ljuset i mörkret.

Tack för att ni står med oss!
Tobias, Linnea, Helmer och Erling

PS. EFK har två bra grejer på gång: Julinsamling till världens förföljda kristna, och "Buy Nothing Day" om att avstå till förmån för världens mest utsatta. Kolla in hemsidan och FB EFK Asien! DS.

BÖNEÄMNER

Tacka för att vi finner glädje i vårt arbete.

Tacka för träningen med TLF.

Be om beskydd under Linneas resor till Japan, La*s och Mongoliet.

Be för att Rash, guiden i Nepal, får lära känna Jesus.

Be för bebisen i magen.

TACK för att ni står med oss i bön!

HAR NI FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Tveka inte att höra av er om ni vill ha mer information om vad vi gör och de uppdrag vi står i. Vi berättar gärna mer än det som får plats här. Vi nås lättast via mail:

tobias.aberg@efk.se eller linnea.aberg@efk.se

Ni kan också följa oss på Facebook genom gruppen "EFK Asien"

