

#Familjen Åberg Goes Thailand



INDIEN, NAMNFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRING...

Ytterligare två månader har gått sedan vi skrev till er sist! Vardagen rullar vidare mellan väldigt vardagliga saker som kvartsamtal och storhandlingar men också resor till, för oss, okända platser och möten med nya människor.

RESOR TILL INDIEN

I januari reste jag, Linnea, till Indien. Där mötte jag EFKs missionär Victor John som leder organisationen ASSI. ASSI arbetar för att nå människor med hela evangeliet. Arbetet är ett fantastiskt exempel på holistisk mission där de goda nyheterna är ord och handling. Flera hundra husförsamlingar grundas varje år, ledare tränas och människor får sina rättigheter tillgodosedda. Jag kan inte låta bli att



Var tredje vecka har de svenska barnen i Chiang Mai en "Svenska Klubben" med lektioner och nöjen. Sist lärde de sig om svenska illustratörer och gick på museum!



Under Linneas ledighet byts regionledarparet ut. Andreas som varit Linneas närmsta kollega sedan 2015 reser hem, och istället kliver Maria Finnevidsson in tillsammans med Linnea.

tänka att vi i Sverige har mycket att lära av våra syskon i syd.

Den var min sista långresa innan föräldraledighet och förlossning. Allt gick väldigt bra men jag blev påmind om att min självbild inte alltid stämmer överens med verkligheten. Jag hade glömt att jag inte bara ser ut att vara utan är också ganska gravid i v. 33. Mina värdar som fruktade en förlossning ville först skicka med mig en barnmorska under resan men nöjde sig med personlig eskort och att jag inte åkte bil utan fick ta tåget överallt. Enligt Victor John kan de skumpande vägarna i Indien få vilken kvinna som helst att föda barn!



Tobias inledde februari med en annan resa till Indien. Den här gången till Nagaland i östra delen av landet. Tillsammans med Thomas Arvidsson från Aneby och en kollega från Chiang Mai besökte de IMPACT - ett arbete inriktat på pionjärmission. Nagaland har en tradition av kristen tro, men har under lång tid sekulariserats och tron har blivit en religiös identitet snarare än ett liv i lärjungaskap. IMPACT vill arbeta med ledarträning och lärjungaskap i församlingarna så att tron får bli livet man lever. Arbetet sker i och tillsammans med befintliga församlingar där lärjungaskapet får fördjupas och förstås i ett sant samhällsengagemang. Sociala insatser bedrivs såsom sjukvård, skolstöd för ungdomar eller stöd till självförsörjning genom företagande. Vi kommer att följa IMPACT med nyfikenhet och ber att Gud ska använda dem för sitt rikets utbredande i Indien!

FÖRÄNDRINGAR

I slutet av februari fick vi i Chiang Mai ta emot nästan 30 personer från våra systerkyrkor och partnerorganisationer i Asien. Det var dags för vinterns "Runda bords-samtal". Temat var "Theory of Change" och handlade om förändring: vad är förändring, hur sker den och hur kan vi aktivt och mer effektivt arbeta för positiv förändring. Det kan låta märkligt att ha en konferens kring sådana frågor. Men när vi arbetar med barns rättigheter och mot människohandel behöver vi lära oss mer



om människor och samhälle för att kunna arbeta för att fler barn ska få både sina rättigheter tillgodosedda och slippa exploateras på olika sätt. Tillsammans samtalade, planerade och bad vi för arbetet som vi alla står i. Jag, Linnea, fick även möjlighet att undervisa om "Theology of Change" - hur Gud redan har påbörjat den förändring i den här världen och hur vi som individer och kyrka får bli en aktiv del av den.

Det arbete som vi står i är att vara del av förändringar, hitta nya vägar och vara öppna för samverkan och delaktighet. Guds mission och längtan efter människor kvarstår, men den tar sig uttryck och förkroppsligas i en föränderlig värld i alla olika kulturer och sammanhang. I veckan var jag iväg på en kort konferens där ett nytt nätverk tog form, och där EFK får vara med och bidra till att träna missionärer och öka sändandet från Centralasien. Det var med tårar i ögonen som jag lyssnade till en kvinna som berättade om hur hennes familj blivit kristen tack vare norska missionärer i början på 1900-talet. Nu är hon, fyra generationer senare, själv ledare för en underjordisk missionsrörelse som vill sända människor från det stora landet till världens alla hörn. Guds nåd!

BÖNEÄMNER

TACKA för resorna till Indien - att besök, uppföljning och träningar gick bra!

TACKA för Round Table och våra partner som arbetar mot människohandel. Men **BE** även för de 45 miljoner människor som beräknas ha fallit offer för denna moderna slavhandel.

BE för förlossningen som väntar nu närmast!

BE för Maria och EFK-teamet här i Chiang Mai.

SOMMAR & TORP

I sommar har vi än så länge bokat följande besök:

3 juni

kl. 10:00 Ryttagårdskyrkan, Linköping

kl. 17:00 Åkerbo frikyrkofsm, Linköping

10 juni

kl. 10:00 Korskyrkan, Aneby

17 juni

kl. 10:00 Korskyrkan, Norrköping

kl. 18:00 Citykyrkan, Linköping

Om ni vill ha besök så hör av er!

Vi kommer även finnas på Torp så om ni vill ta en kaffe eller äta glass med oss så är det bara att höra av sig!

KREATIVA NAMNFÖRSLAG

I dagarna påbörjar Linnea sin föräldraledighet. Den 18:e mars är beräknad förlossning, men, som alla vet, kan det ske när som helst eller om väldigt länge. Vi längtar efter att få möta barnet som skapar svallvågor på magen! Barnen är exalterade och särskilt Erling ger olika kreativa namnförslag gång på gång - Darth Vader, Pokemon, Elsa, Anna, Christopher eller Olof. Vi har lite svårt att bestämma oss...

Tack för att ni står med oss! Just nu lever vi med Mika 6:8 - läs gärna med oss!

Kram från Linnea, Tobias, Helmer och Erling