

#Familjen Åberg Goes Thailand



Nu är vi igång!

Under hösten har många människor passerat Missionscentret i Chiang Mai. Först startade bibelskolan Engaged med fyra goa elever. De har lektioner hos oss, men praktik på olika platser i stan. Ungefär samtidigt som kursdeltagarna kom, anlände även David och Malin från Saronkyrkan i Göteborg. De var här ett par veckor för att träffa oss innan de drog vidare till Kambodja där gör de praktik hos vår partner ICC. En vecka senare kom våra efterlängtaede volontärer, Stina och Marcus, som hjälper EFK med kommunikation och media.

Det är så roligt med mycket folk hos oss på missions centret och det känns som att vi har fått den funktion som vi önskat och bett om - att få vara ett "basecamp" där man förbereder eller vilar upp sig för en fortsatt vandring eller bestigning.



Siri växer och blir större. Hon är för det mesta go och glad.



Grabbarna har äntligen fått husdjur - kaniner!



Linnea leker tjurskalle...

FLER PIONJÄRMISSIONÄRER BEHÖVS

Jag har länge tänkt att Jesus och den kristna tron är världskänd. Ungefär som Coca Cola - alla har hört något om Jesus eller åtminstone känner igen namnet. Efter ett par år vid missions centret i Chiang Mai och i möten med lokala kyrkor i Asien inser jag hur fel jag har.



Statistiken för 2018 bekräftas av de berättelser och vittnesbörd jag får ta del av. Nästan en tredjedel av världens befolkning har inte hört talas om Jesus och har inte heller en rimlig chans att få göra det under sin livstid. Om det inte sker en förändring i missionen är det c:a 2,1 miljarder människor som aldrig kommer att få möjlighet att höra evangeliet om Jesus Kristus under din och min livstid. De verkligt onådda människorna och folkgrupperna är så många fler än vad jag någonsin kunnat föreställa mig.

Vi behöver be missionens Gud att kalla människor som vill nå dessa folkgrupper. Av världens c:a 350 000 tvärkulturella missionärer arbetar färre än 10 % bland onådda folkgrupper.

På bilden är ett gäng studenter i Calcutta i Indien som samlas för bön och lovsång. De är en av flera huskyrkor i staden som startats av kvinnorna längst fram. Bland våra partner i Mongoliet, Indien och Bangladesh får vi många vittnesbörd om hur unga människor upplever kallelse att dela evangeliet och starta församlingar trots svårigheterna de får möta. Be för dessa - om beskydd och uthållighet!



HÅLLBAR FÖRSÖRJNING - HUR DÅ?

Under hösten har vi haft vår första konferens i fokusområdet Hållbar försörjning. Med vår kollega Lasse Nilsson i spetsen samlades våra partners för att lära sig mer om hur man kan bygga och utveckla samhällen som kan stå emot miljökatastrofer och förändrade förutsättningar som uppstår på grund av klimatförändringar.

Det var fantastiskt att mötas och be tillsammans som bröder och systrar för de länder och områden där man lever mitt i konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi vet att många av de utmaningar vi ser runt om oss i Asien beror på brist på försörjningsmöjligheter. Här behöver vi fortsätta arbeta aktivt för att stödja människor i försörjning och också vara med och förbereda människor för klimatförändringar. Dessa två saker hör tydligt samman i de länder där vi arbetar.

OKTOBER BREAK I BANGKOK

När Linnea och Siri var i Sverige på regionledardagar passade jag och grabbarna på att åka ned till Bangkok. Helmer och Erling var lediga från skolan så en utflykt var på sin plats. Tyvärr blev grabbarna sjuka och liggandes på hotellrummet ett par dagar, men vi hann ändå med bad och lek.



Det bästa var ett ställe som heter "Kidzania" - ett slags lekland. Hela området var uppbyggt som en miniatyrstad där barnen kunde pröva över 60 olika yrken, bland annat veterinär, pilot, brandman eller programledare. För pappan i fråga handlade det mest om att dricka kaffe och se på när barnen "arbetade". Ett uppskattat besök av alla inblandade. På bilden prövar Helmer och Erling hur det är att jobba på en bensinmack. Så om någon kan erbjuda dem jobb på en mack i sommar så lovar vi att de kommer välförberedda!

TACK FÖR ATT NI ÄR MED!

/Linnea, Tobias, Helmer, Erling och Siri

HÖSTENS RESOR:

Linnea:

1-11 Nov.
Mongoliet

Tobias:

13-18 Nov.
Bangladesh

BÖNEÄMNER

TACKA för att vi just nu finner stor glädje i vårt arbete!

TACKA för att de församlingsplanterare och missionärer som våra partnerkyrkor sänder ut. **BE** att vi ska kunna stötta det arbetet på bästa sätt.

BE om fortsatt beskydd under våra resor

BE vishet i beslut för arbetet som planeras för våren 2019.

BE om möjlighet för vila och återhämtning mitt i en hektisk höst.

TACK för att ni står med oss i bön!