

#Familjen Åberg Goes Thailand



DÅLIG LUFT, FÖRSONING OCH SNIRKLIGA BOKSTÄVER...

Så här års börjar blommorna på träden slå ut. Lila, röda och gula blommor klär Chiang Mai när temperaturen stiger för varje dag. Samtidigt som vi njuter av skönheten känner vi av hur luftkvaliteten kraftigt försämras. Under februari månad har bönderna bränt av åkermarkerna för att skapa goda förutsättningar för nästa odlingsperiod. Eftersom Chiang Mai ligger som i en gryta, blir luften oerhört dålig och farlig för barn och äldre. Det är extra tufft för Siri och Helmer som har fått en hosta som inte vill ge med sig. Vi ser fram emot april då vi ska åka ned till havet och få möjlighet att andas friskare luft. Men här kommer några glimtar av det som hänt sedan sist!



Siri stoltserar numera med fyra tänder, vinglar och charmar sig fram genom livet.



Det är mycket bus med lillasyster - tur att barn är så tåliga...



Helmer har börjat på scouterna. Roligt för både pappa o Helmer.

INDIEN

I mitten på januari var jag, Linnea, i Indien under några dagar. Som regionledare får jag vara med om mycket glädje - möta partner och missionärer som får leva i sin kallelse, människor vars liv vittnar om att EFKs mission bär frukt, men det finns också dagar som utmanar och skapar sorg. EFK har genom Örebromissionen arbetat i norra Indien sedan 1910-talet. Många missionärer har sänts dit och insamlade medel har investerats i skolor, sjukhus och projekt för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Redan på 1950-talet bildades ett nationellt samfund, Fellowship, som tyvärr idag kämpar på många plan - ekonomi, ledarskap, efterföljelse... Ni får gärna vara med och be för situationen. Jag kommer att resa dit igen innan sommaren med förhoppningen om att vägen framåt ska klara på något sätt.



LIBANON

Vartannat år kommer EFKs regionledare samman i ett land för att arbeta med strategifrågor, besöka partner och dela lärdomar med varandra. I februari hade tillfället kommit igen och den här gången strålade vi samman i Libanon. Detta land som är lika stort som Jönköpings län och som rymmer ca. 4 miljoner bofasta och 2 miljoner flyktingar från Syrien. Libanon har ju tidigare varit ockuperat av Syrien och så sent som 2005 lämnade de sista syriska styrkorna landet. När nu flyktingarna väller in i landet skapar det dubbla känslor bland de kristna - Syrierna som på många sätt är deras fiender behöver nu hjälp. Många kristna vittnade om hur Gud hade vänt deras hat till kärlek och omsorg om de muslimer som flytt IS. Vi fick möta kristna vars släktingar dödats av syrier, men som nu arbetade bland flyktingarna. Guds kärlek skapar försoning- vi är kallade att leva i den försoningen. Jag blev otroligt utmanad av mina syskon i Libanon - de har verkligen upplevt priset av försoning och att sann försoning endast kan ske genom Guds ingripande.



SPRÅKSTUDIER

Livet som missionärer med regionalt ansvar ger en möjlighet att arbeta i tio olika länder och kulturer i Asien. Baksidan är att det är svårt att landa och komma på plats i Thailand. Möjligheten att läsa thai har varit begränsad för mig, Linnea, då resor och arbete har kommit emellan. Men nu har arbetssituationen förändrats något, och äntligen finns ett litet utrymme att lära mig lite mer thai än de vardagliga fraserna. De snirkliga bokstäverna är vackrare än lätta att läsa, tonerna ställer till uttalet och det faktum att "samma ord" med olika tonfall kan betyda helt olika saker gör det hela inte enklare - mai, mai eller mai. Det är inte undra på att thaidamen trodde jag kallade mina barn för hundar istället för att säga att de kommer.

CMIS FUN RUN

Killarnas skola, Chiang Mai International School, anordnade ett löplopp i februari då luften är lite svalare. Det började tidigt på morgonen (6:00) så att så många som möjligt skulle komma i mål innan solen värmde på för mycket. Linnea, Helmer och Erling stod på startlinjen kl 06.00 och sprang 4 km. Det var längre än vi hade tänkt för Erling, men medaljen gjorde sträckan värt allt. Resten av dagen var vi ganska stolta om än trötta!

Nu väntar en intensiv månad med konferens då våra partnerorganisationer kommer för att samtala, lära och dela om hur vi kan engagera unga, träna ledare och samverka för missionen på nya platser. Var gärna med och be!

BÖNEÄMNER

BE för konferensen som börjar på söndag då vi ska arbeta med kyrkan och ledarskap.

BE för situationen i Indien - att Gud får komma med fred.

BE om vila - vi har varit trötta på sista tiden.

Tack!/Familjen Åberg

VÅR ADRESS

INTERACT ASIA
Familjen Åberg
PostBox 140 Chiang Mai Post Office
Muang, Chiang Mai, Thailand 50000