

#Familjen Åberg Goes Thailand



KONFERENS, PÅSKLOV och BESÖK

Nu är det varmt, nästan för varmt. Vår AC hemma i huset går för fullt på dagarna så att Siri och Anang ska kunna ha det någorlunda svalt och på jobbet är det likadant. Vi tillbringar ytterst lite tid utomhus på dagarna då temperaturen ligger mellan 40-45C. I ett land där man annars inte pratar mycket väder pratar nu alla om hettan och längtan efter regn. Kanske saknas regnet extra mycket efter en vår med dålig luft och många skogsbränder.

Förutom detta så har vi det väldigt bra. Det är några få veckor kvar innan skolan slutar för grabbarna och vi så småningom åker till Sverige några veckor. Men innan dess finns en del jobb att göra och som vanligt känns det som om tiden går fort, nästan för fort.



Siri har ofta bråttom och vill fram fort. Hon är väldigt nyfiken på livet.



Syskonen Åberg läser i sängen.



Flickorna Åberg borstar tänderna.

RUNDABORDSSAMTAL

Efter många månaders planering och förberedelser kunde vi i början av Mars samla våra partnerkyrkor för "runda bords samtal" här i Chiang Mai. Under temat "Youth mobilization" samtalade vi om hur vi kan bli bättre på att lyfta unga människor i ledarskap och förbereda både dem och de äldre ledarna på ett ledarskapsskifte. Flera av våra partnerkyrkor står just nu i detta skifte där de som varit med länge börjar bli gamla och behöver lämna över ledarskapet och ansvaret till nästa generation. Det blev utmanande dagar för oss alla. Inte minst för att synen på ledarskap kan se så väldigt olika ut i olika kulturer. Till vår hjälp hade vi Johan och Josefine Arenius från Sverige som under tre dagar hade workshops och undervisning på temat. Det var väldigt roligt att se dem tillsammans med våra vänner från Asien och lyssna till deras olika erfarenheter. Vi var tillslut ganska eniga om att om man som gamla och nya ledare är överens om VAD som är viktigt och VARFÖR det är

det, så kan man med trygghet lämna över HUR till nästa generation ledare. Här uttryckte flera av våra deltagare hur svårt de har att släppa just HUR ifrån sig men att de nu insåg vikten av att våga göra det.

På bilden ovanför funderar våra vänner från Mongoliet, med hjälp av kaffeböner, på hur man bäst använder de resurser man har för att bygga hållbara församlingar.



PÅSKLOV

I april månad är det skollov i nästan två veckor. I år blev det ännu längre eftersom skolan stängdes veckan innan på grund av den dåliga luften. Helmer och Erling fick alltså, till sin stora glädje, tre veckors ledigt!

En av veckorna fick vi besök av familjen Danielsson från Linköping. Vi fick härliga dagar tillsammans med goda samtal, en hel del bad och en vandring i djungeln. Det betyder så mycket när vänner och understödjare kommer och hälsar på och vi får dela med oss av lite av vår vardag. När de lämnade oss passade vi själva på att ta bilen ner till stranden för några dagars familjesemester. Det tog oss ungefär 14 h att åka hela vägen ner till Dolphin bay, strax söder om Hua Hin. Där fick vi välbehövlig vila och mycket bad i både pool och hav. På vägen tillbaka till Chiang Mai gjorde vi ett efterlängtat besök på det svenska möbelvaruhuset i Bangkok (IKEA). Vi hann tillbaka lagom till att fira påsksöndag tillsammans med församlingen innan arbete och skola startade måndagen efter.

SVERIGE I SOMMAR

Om några veckor packar vi för att åka till Sverige. Denna gång blir det inte riktigt lika länge som de andra somrarna då vi planerar att spendera en del av sommaren här i Thailand. Vi landar lagom till Torp-konferensen för att sedan ha tre veckor semester innan vi åker tillbaka. På grund av detta kommer vi INTE att göra några församlingsbesök denna sommar. Istället uppmuntrar vi till att vi ses på Torp där vi gärna möter med er som församling eller som individer och berättar vad vi står i. Maila oss om ni vill mötas på något särskilt sätt annars hittar ni oss för det mesta i Världens tält mitt på området. Hoppas vi ses! Och TACK för att ni står med oss!

/Familjen Åberg



BÖNEÄMNEN

BE för Linneas resa till Mongoliet.

BE om Guds ledning inför nästa läsår här i Thailand.

TACKA för att konferensen blev så bra.

TACK för att ni står med oss i bön!

VÅR ADRESS

INTERACT ASIA

Familjen Åberg

PostBox 140 Chiang Mai Post Office

Muang, Chiang Mai, Thailand 50000