

# “Ett bödens hus för alla folk”

En text om ljusbäraren i Lundhagskyrkan



Bön är viktig i våra liv och i vår församling. Ljusbäraren gör bönen plats tydlig och är en hjälp att samla tankar och forma våra böner. Vår önskan är att Lundhagskyrkan skall vara ett bönen hus för alla folk.

*"Mitt hus skall kallas ett bönen hus för alla folk" Jes.56:7b*

Ljusbäraren är utformad i en dialog och gemensam reflektion mellan en arbetsgrupp och konstnären Lina Sundin. Reflektionen bygger på några grundläggande tankar i Bibelns symbolspråk.

Den tredelade konstruktionen vittnar om den treenige Gudens närvaro; Fader, Son och Ande. Den symboliserar ett livets träd där bönen är lika viktig som ljuset för växt och fruktbarande.

*"Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar" Joh 15:7-8*

De kraftiga fötterna/rötterna symboliserar det jordnära och vittnar om ett rotsystem som bär upp de växande grenarna som sträcker sig mot Gud som ljusets källa.

*"Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus" Ps 36:10*

Materialet - det hamrade järnet - påminner oss om det genuint mänskliga och traditionella och de förgyllda bladen/lågorna om det gudomliga och den återspeglning av det gudomliga som våra böner och vår gudsrelation ger.

Böneskålarna är hämtade från Uppenbarelsebokens beskrivning om böneskålarna och rökelsen som stiger mot Guds tron. De hålls upp av händer som sträcker sig mot Gud.

"Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld och åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner" Upp.8:3-4.

"Och när det (lammet) tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner." Upp. 5:8

De gyllene löven påminner om livets träd "vars blad är läkemedel för folken" Upp. 22:2

Vår önskan är att ljusbäraren skall vara en mötesplats mellan Gud och oss, en plats där vi får möta honom som är värd vår lovsång och tacksamhet och som hör vårt hjärtas rop. I ljuständning och i bön. Med eller utan ord. Enskilt eller gemensamt.

"Herre jag ropar till Dig, skynda till min hjälp, lyssna på mig när jag ropar. Låt min bön vara rökelse för Dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer." Ps. 141:1-2

Göran Sturve  
för arbetsgruppen



*Hovsta*  
*[www.lundhagskyrkan.se](http://www.lundhagskyrkan.se)*  
*Kårstavägen 31, 703 76 Örebro*  
*019-22 72 70*