

Sön 28/2 – 2016, Hovsta Frikyrkoförsamling - Lundhagskyrkan

Hej på er!

Roligt att se er här. Jag hoppas att **NI** är glada för att vara här. Under alla omständigheter **ÄR** ni här och det tycker **JAG** är glädjande. Det är bra. Jag tycker det är riktigt bra. Det gläder mitt hjärta.

Jag heter Bosse Arvidsson, om någon skulle sväva i ovisshet om det, och har precis kommit "hem", så att säga. Strax före jul avslutade jag min arbetsuppgift i Sthlm dit jag veckopendlat några år. Annars har jag mest arbetat här i Örebro. Men i grund botten är jag gammal "Hovstabo" sedan mer än 35 år tillbaka. Tiden går.

Vill ni veta mer, så får ni fråga mig efteråt.

Idag är det 3:e söndagen i Fastan och dagens tema är: "Kampen mot ondskan".
Förra söndagen predikade Karin Klaesson över temat "Den kämpande tron".

Som ni förstår, är vi mitt uppe i fastetiden. Dvs, perioden strax före påsk. Traditionellt sett så har kyrkan i alla tider uppmuntrat och uppmanat sina åhörare att använda denna tid till att avstå från något, för att vinna något annat. Som någon skrev: "...en 40 dagar lång resa inåt" ...En del avstår från viss mat, från sötsaker, från onödigt stor mediakonsumtion, mm, mm. Valet är som sagt dit och mitt.

Det är i detta sammanhang som dagens tema blir tydligt, "Kampen mot ondskan".

Men låt oss börja med att ta en titt runtomkring i världen.

- Hur ser det ut?

-I går lördag, inleddes en två veckor lång vapenvila i Syrien. En "mycket skör" vapenvila som media uttrycker det. En vapenvila som många hoppats på. Som många efterfrågat.

-Idag söndag, är det 30 år sedan Statsminister Olof Palme sköts ihjäl på öppen gata.

Dagens tema: "Kampen mot ondskan", kan inte vara mer passande.

Men vi ska inte stanna vid det stora makroperspektivet utan istället söka oss vidare till mikroperspektivet. Till varje människas situation. Till hur man har möjligheten att hantera ondskan som man möter.

Låt oss läsa den Gammatestamentliga texten för idag. (Lägg upp den på väggen)

Jesaja 59:14-17

”Rätten trängs tillbaka, rättfärdigheten stannar på avstånd, ärligheten snubblar på torget, redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad, den som skyr det onda blir plundrad. Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep.

Då gav hans styrka honom seger, hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk och satte segerens hjälm på sitt huvud, klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig i harmens mantel”.

Del 1: Vers 14-16a – låt oss stanna upp inför dessa verser

”Rätten trängs tillbaka, rättfärdigheten stannar på avstånd, ärligheten snubblar på torget, redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad, den som skyr det onda blir plundrad. Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep”.

Profetens tilltal från Gud är fyllt med anspelningar till dagens omvärldssituation.

- Rätt och rättfärdighet trängs tillbaka
- Ärlighet är inte längre det viktigaste
- Ingen, eller få ingriper eller reagerar

Detta är sådant som vi som människor ser och hör om varje dag. Och Profeten Jesaja levde på 700-talet f.Kr.

När jag läser detta, så är det några frågor som dyker upp

- ”Vad är det som gör att människan vänder kappan efter vinden”?
- ”Varför har människan så lite civillkurage”?
- ”Varför fortsätter ondskan att breda ut sig”?
- ”Vad är det som saknas oss”?

När jag ställer mig dessa frågor, så kommer svaret som en blixtnedslag från en klar himmel.

➔ KOMPASSEN – människan saknar sin kompass!

Var är den? Vart har den tagit vägen? Hur ser den ut?

Utan en kompass är det inte så lätt att veta hur man ska gå i orösad fjällterräng. Därför blir det rätt lätt fel väg man väljer. Och det är inget man kan anklaga någon för. Om man inte vet att det finns en bra kompass på marknaden, så ska man inte anklaga dem som går fel. Men, om man vet att det finns en kompass, varför då inte använda den?

Det här är en gammal hederlig kompass med en nål som vänder sig mot den magnetiska nordpolen. Dessa använder man inte så ofta idag, tro jag ska jag tillägga, utan det är mer

och mer digitala kompasser som används. Till exempel i din mobil eller som en separat GPS.

Om vi vänder tillbaka till KOMPASSEN för sitt liv, så talar Bibeln om, som jag tolkar det, om en "inre kompass" som man som människa har tillgång till. Det är Guds Ande. Hur får man som människa då tillgång till Guds Ande – Kompassen i sitt liv?

Här är också Bibeln tydlig med sitt svar.

Den människa som omvänder sig och ber om rening och upprättelse, får del av Guds Ande genom Jesus Kristus. Går från mörker till ljus.

Det här är klassisk kristendomsundervisning.

Joh 14:6

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig".

Psalm 32:8

"Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig".

Det här är klassisk kristendomsundervisning. Tidlös kristendomsundervisning.

Tillbaka till våra vardagliga kompasser.

Oavsett om man har en sådan här enkel kompass, eller en sådan här inbyggd i mobilen, så behöver de kalibreras från tid till annan.

Om man har en billig enkel kompass, så går den inte att kalibrera, men har man en digital variant, så går det. Och det är något som kompassen själv säger till om när vi ska använda den.

Det här med kalibrering är något som har varit viktigt i mitt arbete i Mejeriindustrin. Det kan ha handlat om att upprätta rutiner och tillvägagångsätt för att kalibrera temperatur- och tryckgivare i produktionsledet, så att exempelvis mjölken, i det här fallet, blir rätt pastöriserad och motsvarar de krav som kontrollmyndigheterna i samhället ställer.

Detta görs löpande efter ett visst tids mönster. Och när som helst kan Livsmedelsverk eller andra myndigheter kräva att få tillgång till kalibreringsprotokoll och resultat för att se att man har utfört kalibreringen enligt rutin och att produktens kvalitet är säkerställd.

Om och om igen. Dag in och dag ut. Vecka efter vecka. År efter år. En ständigt repeterande process, och ack så viktig.

Bibeln talar också om kalibrering.

Fil 2:12

"...arbeta med fruktan och bävan på er frälsning..."

Joh 8:32

"Ni ska lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria".

Detta är ingen engångsföreteelse. Det är en ständigt pågående process.

Jag säger ju inte till min käresta: "Jag har ju sagt dig en gång i tiden att jag älskar dig och jag säger till om det sker någon förändring".

Man ska säga det varje dag till sin käresta. Ideligen, ideligen.

Precis som med kalibreringen.

Kalibreringen sker löpande. Precis som människans omvändelse. Det är en ständigt fortlöpande process.

ALLTSÅ - så här långt

1. VAD - Vi lever i ett spänningsfält med ondskan i världen
2. HUR - Kampen mot ondskan sker i de små vardagliga valen
3. HUR - Det är den inre kompassen som hjälper oss att göra de rätta valen
4. HUR - Gud ger människan denna kompass – sin Ande – genom Jesus – i omvändelsen
5. UNDERHÅLL - Kompassen kalibreras genom vår dagliga helgelse

Del 2 Jesaja 59:16b-17

"Då gav hans styrka honom seger, hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk och satte segerns hjälm på sitt huvud, klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig i harmens mantel".

Den andra delen av texten för idag liknar, ja vad då?

Precis!

"Guds rustning" – Ef 6:10-18, som för övrigt är episteltexten för denna söndag.

Jag ska inte fördjupa mig så väldigt mycket i denna del, det blir en annan predikan. Men låt mig läsa texten och göra några konklusioner.

Ef 6:10-18

10"Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 11Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. 12Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot onskans andekrafter i himlarymderna. 13Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 14Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar 15och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 16Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, 17och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund".

Här kommer således del 2 av "Kampen mot ondskan".

Det Paulus, i det här fallet, talar om är att en människa som blivit omvänd. Blivit satt på befriad mark. Fått ett nytt centrum i sitt liv. Som har börjat lära sig att lyssna till och lyda sin "inre kompass".

Den människan, har också fått ett löfte om ett övernaturligt beskydd omkring sig. Ingen ska tro att man släpper ut någon i striden mot någon fiende utan att vara reglementsenligt och adekvat utrustad. Det vet varenda militär. Och det känner vår Gud också till. Så tack gode Gud för den rustning som du ger oss.

Den här rustningen består av såväl försvarsdelar, som anfallsdelar.

14"Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar 15och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 16Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, 17och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund".

1. Bälte – Sanningen
2. Pansar – Rättfärdigheten
3. Skor – Fred
4. Sköld – Vår tro
5. hjälm – Frälsningen
6. Svärd – Guds Ord → Den enda anfallsdetaljen!
7. Bön – Guds Ande leder dig

Vad har vi då sagt i denna predikan? Hur ska vi sammanfatta den?

1. VAD - Vi lever i ett spänningsfält med ondskan i världen
2. HUR - Kampen mot ondskan sker i de små vardagliga valen
3. HUR - Det är den inre kompassen som hjälper oss att göra de rätta valen
4. HUR - Gud ger människan denna kompass – sin Ande – genom Jesus – i omvändelsen
5. UNDERHÅLL - Kompassen kalibreras genom vår dagliga helgelse
6. BESKYDD – Guds rustning

SLUTORD – Vad ska jag göra åt allt detta?

- ✓ Din "inre kompass" är en förutsättning för att du ska kunna göra de rätta valen och kunna stå emot ondskan
- ✓ Se då till att din "inre kompass" är i gott skick - om inte så kalibrera den
- ✓ Gå inte omkring oklädd – sätt på dig din rustning

Gud välsigne dig!