

#Familjen Åberg Goes Thailand



Nu var det länge sedan vi hörde av oss. En sommar har passerat och hösten är i full gång. Vi har varit tillbaka i Thailand sedan 1 augusti, vardagen är så när som en inskolning i vanliga gängor igen.

Vi hade 6 fina veckor i Sverige med semester och arbete. Vi fick möjlighet att möta många av er - både gamla och nya bekanskap. Extra roligt var det att gå runt under Torpkonferensen och bli klappad på axeln av någon av er som vi tidigare inte mött, men fick en chans att introducera oss inför! Tack för det! Det är ju första gången vi är utsända på det här sättet och vi måste säga att det betyder oerhört mycket för oss att veta att ni är nyfikna på oss och på EFKs arbete i Asien och att veta att ni är med och bär i bön.

Helmer är återigen tillbaka på Chiang Mai International School. Den här gången började han förskoleklassen med riktigt schema, bokstavs-inläring och närvaroplikt. Det har varit en ganska tuff början då språket fortsätter att begränsa hans relationer. Vi tycker att det går åt rätt håll, men ni får gärna fortsätta be för hans vardag, vänner och tålamod med det nya livet här. Omställningen har varit svårare än vi hade väntat.

Erling är fortfarande hemma med vår "dagmamma" Pii Nang som är en fantastisk hjälp och stöd för oss. Tanken var att Erling skulle skolas in på en internationell förskola redan för några veckor sedan men när vi ringde för att försäkra oss om tider och stunder bad de oss att vänta ett tag då de nya barnen grät så förskräckligt och att det riskerade att skrämma honom. Ja, ett litet annorlunda förhållningsätt till inskolning och dagisplatser än i Sverige.



BE FÖR

- Helmer och Erling: att de får fortsätta trivas och att det går framåt i förskolan och bland kompisar.

- EFKs arbete mot människohandel - att det får förebyggas så att inte fler människor drabbas.



- för den närmaste månadens resor till Kina, Japan och Sverige.

TACKA FÖR

- människor som kommer till tro i Japan

- att vi har funnit en församling

ROUND TABLE



Arbetet är i full gång och på Missionscentrat är nu alla tillbaka igen. Månaderna augusti till oktober är en ganska högentensiv tid för oss då vi arbetar med alla våra partnerorganisationer för att se över nästa års arbeten. Arbeten och projekt utvärderas, planeras och budgeteras inför nästa år. Det är roligt då vi knyter en närmre kontakt med flera av de kyrkor och organisationer som vi samverkar med och vi får på ett tydligt sätt på bli påmind om deras glöd för Jesus, människor och den här världen.

Under förra veckan samlade vi fem samverkansorganisationer från Nepal, Laos, Thailand och Kambodja för att träna, lära och utbyta erfarenheter inom området människohandel. Som ni säkert vet är den moderna slavhandeln ett världsomspännande problem som vi kan möta i Sverige likväl i Bangladesh. Dock befinner sig majoriteten av de 30-40 miljoner människor (mörkertalet är stort och definitionen av människohandel är svår att klargöra) i Asien. Det var både sorgligt och uppmuntrande att mötas. Sorgligt för att vi återigen blir påmind om det stora problem som slaveriet är men också

uppmuntrade av dessa människors engagemang och vittnesbörd om förändring och hopp.

Vi hade möjlighet att undervisa kring problematiken och lösningarna utifrån ett bibliskt perspektiv. En sak som vi tog fasta på och som vi återupprepade var den att vår motivation till att engagera oss i världen inte är människors lidande utan i Gud själv och i Guds rike som redan har brutit i den här världen. Visionen av Guds helade skapelse - på livets alla nivåer, är vår drivkraft.



Vår gästtalare, en jurist som är specialiserad på människohandel, betonade behovet av att vara med att förändra strukturer genom lagar för motverka att människor kan bli köpta och sålda. Men hon påminde oss också om att ytterst sett är synden problemet. Och den enda räddningen mot det är Jesus själv - och därför är också kyrkan den som är bäst rustad att tillsammans med den helige Ande arbeta för människors befrielse. En god och utmanande påminnelse.

STRATEGISKA FÖRSAMLINGAR

I Maj besökte jag, Linnea, våra partners i Mongoliet. Jag hade förmånen att resa tillsammans med Magnus Alphonse som tidigare har varit missionär i landet. Det var en uppmuntrande resa med flera möten som berörde starkt.

Vad som gjorde starkast intryck var den målmedvetenhet och strategi som fanns hos många ledare i landet. Överallt talades det om att vinna människor, städer och länder för Kristus. Missionen att dela budskapet om Jesus Kristus var som ett levande DNA i församlingarna. Det var både inspirerande och utmanande! Vi har mycket att lära från våra systerkyrkor och partnerorganisationer.



JAPAN

Om ett par veckor reser Linnea till Japan för att möta missionärer och systersamfundet JEC. Att göra resor är tidskrävande och lämnar resten av familjen ensamma hemma men samtidigt är det så roligt och uppmuntrande att få möta kollegor och vänner på plats. Gång på gång blir vi påmind om vilket världsomspännande arbete som EFK står i och som ni församlingar är en del av.

Tillsammans med JEC planterar EFK en församling i staden Shizouka där Kent och Kaori Edefors bor. Förra bara någon vecka sedan fick vi höra att de hade döpt fem personer! Egentligen var det fyra anmälda till dopet, men när dessa var döpta, frågade Kent om någon ytterligare ville döpa sig - och där på plats ställde sig en make till en av de nydöpta upp och gick ut i vattnet. Tacka Gud för dessa fem och för Kent och Kaoris arbete.

FÖRSAMLING

Vi har sedan vi flyttade hit sökt en vardag som inte bara inkluderar att arbeta med mission utan en förankring i den thailändska vardagen och med ett församlingsengagemang. Det är svårt att få rutiner och engagemang när Linnea reser mycket och arbetet är intensivt, men vi upplever att vi under veckorna efter sommaren

har fått slagit ned några bopålar. Vi har äntligen börjat läsa språk, hittat några nya vänner och blivit lite engagerade i en församling som söndagsskollärare.

Församlingen är en liten internationell församlingsplantering som riktar sig främst till studenter. Pastorerna King och Apple är i vår ålder och söker vägar för att nå människor i sin omgivning. Vi får höra från bekanta som har levt länge i Thailand att många thai-församlingar kämpar. Buddhismen som är starkt förankrad i kulturen och den traditionella förfädersdyrkan gör det svårt för människor att välja att följa Jesus. Var med och be för Thailand och för församlingarna i landet. Be att vi får dela vår tro med människor i vardagen.

Hör gärna av er

Skype:
linnea.aberg/tobiasaberg77

Adress:
Interact, Aberg
158/20 Moo 4 Nhongpakrang,
Muang Chiang Mai 50000, Thailand

Tack för att ni är med oss! Tack för allt stöd!

/Linnea, Tobias, Helmer och Erling