

#Familjen Åberg Goes Thailand



NU ÄR HON HÄR OCH FREDENS FURSTE RIDER PÅ EN ÅSNA

Så förändras historien. Avgörande, markant och oväntat. Siris inte helt oväntade ankomst förändrar vår familjs liv för alltid, men Guds seger genom korset och den tomma graven är historiens största händelse genom tiderna.

SIRI DEBORA KRISTINA ÅBERG

Så kom hon ut. Snabbt och utan några komplikationer. Vi är tacksamma för att det skedde mitt i natten då vägarna stod tomma. Med en marginal på 10-15 minuter hann vi till sjukhuset vilket är ju allt som behövs för att slippa föda i bilen.

Vi mår alla bra och killarna är glada för lillasystemen. Än en gång får vi vara med om miraklet att få ett barn. Tacksamheten flödar över till



HUSVAGN

Vi letar efter en husvagn till årets Torp-konferens. Om någon har en och vill låna eller hyra ut under midsommar får ni gärna höra av er.



Tacka för vår Siri!

Be för bibelskolan som börjar till hösten! För det praktiska som behöver lösas, men också att människor ska nappa och söka.

Be för att vi ska få fördjupande relationer i vårt bostadsområde.

Gud att än en gång få ta emot ett barn i vår familj. Tack för alla hälsningar och förböner!

BIBELSKOLA I CHIANG MAI

För bara några veckor sedan blev det klart att vi i kommer att få ha en bibelskola här i höst. EFK tillsammans med Liljeholmens Folkhögskola men även Götabro och Livskraft, startar en terminskurs med inriktning på mission. Tanken är att fler människor ska få en möjlighet att pröva på internationell mission på plats samtidigt som man studerar bibeln utifrån missionsperspektivet. Kursdeltagarna kommer att bo ca. tre månader i Chiang Mai, men göra en eller två studieresor till andra länder där EFK har mission.



Vi båda kommer att bidra till kursen genom undervisning och praktiskt stöd. Vi ser fram emot att detta blir av och hoppas på att många hakar på och får ett ännu större hjärta för Guds mission i världen! Sprid det gärna vidare. Ni kan läsa mer här: <https://liljeholmen.nu/engaged/>

PALMSÖNDAG och PÅSKHELG

Idag är det palmsöndagen och vi blir påmind om Guds revolutionerande sätt att regera - Jesus, kungen, som rider på en åsna istället för en häst. Det är nästan som en scen med humorgruppen Grottesco. Guds väg till seger går inte genom makt och ära utan genom ödmjukhet och offer, försoning istället för hämnd. Jesu ritt var provocerande då, och trots vår vana är den lika provocerande idag. Tänk att vi tillber och förlitar oss på en Gud som väljer svagheten som största styrkan.

Vi önskar er en Glad Påsk med ägg och godis men framförallt tillsammans med en UPPSTÅNDEN KRISTUS!

/Familjen Åberg

SOMMAR

I sommar har vi än så länge bokat följande besök:

3 juni

kl. 10:00 Ryttargårdskyrkan, Linköping
kl. 17:00 Åkerbo frikyrkofsm, Linköping

10 juni

kl. 10:00 Korskyrkan, Aneby

17 juni

kl. 10:00 Korskyrkan, Norrköping
kl. 18:00 Citykyrkan, Linköping

Hoppas vi ses där!