



Kära församling!

Nairobi den 23 december 2019

Så kommer här årets sista hälsning från oss i Kenya. Vi är glada och uppmuntrade av alla de olika typer av hälsningar som når oss. Tack för förbön och omtanke!

Nu är det bara några dagar kvar av barnens termin i skolan. Det känns både som kort tid och lång tid på samma gång – eftersom det varit en så speciell tid. Lång tid känns det som när man tänker på alla de nya saker vi lärt oss, sammanhang vi kommit in i och människor vi börjat lära känna. Kort tid känns det som när vi ser hur oerhört mycket mer vi har att lära, förstå och sätta oss in i.

Barnen trivs i skolan. Det är en skola där varje stadium har en klass. Därför har vi nu lyckats med konststycket att ha ett barn i varje klass. Bertil går i 0-3:an, Tage i 4-6:an, Dalie i 7-9:an och Edith på gymnasiet. Särskilt Edith och Dalies kursplaner drar nytta av skolans geografiska läge. I november var Edith två dagar i nationalparken Masai Mara på biologiexkursion. Dalie och hennes jämnåriga i 9:an åkte till Rwanda i en vecka för att lära sig om folkmordet där, i samhällskunskapen. De hade också den osannolika turen att, under en skogspromenad, råka promenera rakt in i en bergsgorilla. Det blev ett spännande möte som slutade lyckligt för alla inblandade.



Sedan jag skrev sist har Jonas hunnit vara i både Etiopien och Tanzania, ca 1 vecka vardera.

I Etiopien mötte Jonas bl.a. PMUs partnerorganisation *ECFE* som arbetar med Fred och Konflikt. Detta program är ett av de största utvecklingsprogram som genomförs i PMUs region Östra Afrika. Ett arbete som, även om årets fredspristagare kommer från Etiopien, verkligen motsvarar en stor och komplex problematik. De etniska konflikterna mellan folkgrupper skär igenom både samhällen och kyrkor. De stora spänningarna fortplantar sig sedan ut i samhällslagen.

Jonas mötte även en annan organisation i samtal om ett förnyat samarbete, vilket känns spännande. Vi hoppas kunna berätta mer om det snart!

I Tanzania besökte Jonas den samfundsorganisation som en gång i tiden grundades tillsammans av missionärer från EFKs modersamfund och Pingst. Samfundet heter Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT). Bland flera andra projekt pågår nu ett samarbete mellan PMU och Örebro Teologiska Högskola/ALT. Det är en forskningsstudie kring temat Gender, Konflikt och Klimat & Miljöfrågor för att se om/hur kyrkan påverkat samhället i dessa frågor. I mars kommer ett rapportseminarium att ske på PMU. Håll ögonen öppna för detta superintressanta möte!



Söndagen den 2:a advent var vi inbjudna till en av kyrkorna i samfundet som grundats av Pingst här i Kenya. Rörelsen heter Free Pentecostal Church of Kenya (FPFK). De är ca 260 tusen medlemmar i hela landet. I gudstjänsten, i Kawangware församlingen, döptes strax över 30 personer och jag hade förmånen att få predika om Jesus som kommer till oss alla människor, var vi än är.



Under november och december infaller normalt en regnperiod här i Kenya – det så kallade "lilla regnet". Det är bara det att det inte blev något litet regn i år, utan ett mycket stort, långt och ihållande regn. Det är ett väderfenomen som orsakas av att Indiska Oceanen ökat i temperatur. Konsekvensen blir omfattande regn här på högplatån, där Nairobi ligger, och svår torka på andra håll, som normalt skulle ha fått del av regnet. Regnet har orsakat landförskjutningar och kollapsade byggnader, omkomna människor räknas i flera hundratal. Vägar är på flera håll helt sönderregnade och strömavbrotten har varit många. Klimatförändringarna är alltså även i denna del av världen

realiteter som påverkar människors liv, kostar människoliv och drabbar dem värst som redan förut var utsatta.

Vi ser fram emot att fira vår första jul här i Nairobi. Efter dessa inledande intensiva månader är hela familjen nu redo för lov och ledighet.



God Jul & Gott Nytt År!

Be gärna för:

- Att arbetstillstånd och visum löser sig. Att segdraget processande om detta får leda till stabila lösningar.
- Att min rygg ska bli hel och stark igen

TACK för att ni finns med i bön och omsorg!

Med många varma hälsningar från Fållstens i Nairobi, genom Josefin Fållsten



Onskar familjen
Fallsten i Kenya!!!

