



Kära församling!

Nairobi den 12 mars 2020

Här kommer ett nyhetsbrev från oss i Kenya igen! Med det vill vi berätta vad vi har omkring oss och lite utav allt det vi får vara med om. Vi är väldigt glada och tacksamma för all uppmuntran och förbön som vi får av er!

Nu går barnen sin andra termin i skolan här. De trivs allihop med livet här i Nairobi även om de av och till saknar sina kompisar i Sverige.

Häromdagen hade vi besök av en flock apor i vår trädgård och eftersom aporna är väldigt frimodiga i att ta för sig av allt ätbart de kan komma över var Tage och Bertil ute i trädgården och sköt småsten med slangbella efter dem. Men en av aporna kilade snabbt fram till Bertil och nappade åt sig slangbellan och klättrade upp och lade den på taket till vårt hus.

Men oftast är barnen glada att få möta de olika djur som finns omkring oss i vår vardag här...



Jonas skriver såhär: "Den senaste månaden har varit mycket intensiv med flera olika resor. Efter ett besök i Tanzania var jag i Etiopien för att diskutera fortsättningen på det stora Fredsprojektet som PMU driver tillsammans med Etiopiens Evangeliska Allians. De etniska rivaliteterna i landet är påtagliga också i kyrkorna, varför freds och försoningssamtal är mycket viktiga.

På bilden här bredvid ber man för och presenterar den manual som man har tagit fram för att använda i kyrkorna i detta viktiga fredsarbete."

Jonas berättar vidare: "Under min resa till Sydsudan har jag fått träffa ledarna för organisationen ACROSS som är PMUs största partner i landet.

Sydsudan är ett oerhört fattigt land. Landet har också plågats av krig och oroligheter under många år. Vid mitt besök fick jag bland annat titta på ett en biogasanläggning som drivs av kodynga. Tre hinkar i veckan med kodynga räcker för att koka mat till flera familjer. Förhoppningen är att detta ska kunna implementeras i ett våra kommande projekt. "



Så några nyheter från min egen horisont: Sedan nyår har jag börjat arbeta på deltid som volontärmissionär för det samfund som är PMUs partnerkyrka här i Kenya. Samfundet heter Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK). De är cirka 260 tusen medlemmar i ett antal tusen församlingar. Jag har blivit invald i deras missionskommitté – den styrelse som arbetar med samfundets internationella mission. Det innebär bland annat att vara med och arrangera den första Missionskonferensen i samfundets historia, i november i år, och att fundera tillsammans med dem på hur man vill utbilda sina missionärer.

Den 22 februari var jag inbjuden att delta vid firandet av kvinnoarbetets nystart. På bilden här bredvid står jag med Emily Mayiani, som leder kvinnoarbetet, Abigael Letuati som leder arbetet mot kvinnlig omskärelse och Maud Andersson som varit missionär hos FPFK under många år. I augusti blir det kvinnokonferens här strax utanför Nairobi. Det ska bli spännande att delta i den!

Från och med april kommer jag förutom mitt volontär arbete som missionär också att få en liten anställning hos PMU, för att arbeta i relation till fler utav samfunden här i Östra Afrika. Jag ser fram emot att få berätta mer för er om detta när det har satt igång!



Tack & Bön:

- Jonas har fått arbetstillstånd!!! Tack för att ni varit med och bätt för detta!
- Min hälsa tillåter nu 50% arbete (som jag beskrivit ovan)! Jippey!
- Be för fredsprojektet i Etiopien och de satsningar som församlingarna gör där.

TACK för att ni finns med i bön och omsorg!

Med många varma hälsningar från Fållstens i Nairobi, genom Josefin Fållsten

Till sist ett tips till alla som är mellan 20-30 år gamla. Du vet väl om att du kan söka som praktikant på www.pingstpraktikant.se Vi kommer att kunna ta emot en eller flera praktikanter här i Nairobi/Kenya för att arbeta tillsammans med samma samfunds rörelse där jag är missionär. Missa inte den chansen!

Kolla här

