



**Alfred, Jewel och Eskil
Otto**

Nuvarande plats: Spokane, WA, USA

Framtida vision: Att vara verksamma som missionärer vart än Gud kallar oss. Vi vill när tiden är kommen samarbeta med MAF och bli utsända som familj av dem ut i världen som missionärer.

Kontaktinfo: 1310 West 6th Avenue, Apt 24,

- Timmar kvar till 500
- Timmar totalt sedan 2019



- Andel betalt
- 2020 målsättning
- Återstående lån



NYHETSBRÄV: VÅR 2020

Hälsningar från USA!

Våren har inte varit likt andra. Världen ser ut att skifta runt omkring oss, både lokalt och globalt. I tider som dessa har vi ett stort hopp i att vi hör hemma med Gud som är den samme igår, idag och i evighet. Här är våra senaste uppdateringar om hur Jesus leder oss i livet just nu.

Som nämnts i tidigare brev, Alfreds morfar gick bort tidigare i år och Alfred hade förmån att besöka Sverige under dagarna runt begravningen för att ta farväl av en älskad stamfader. Vi tackar Jesus för att denna resa kunde ske, i och med att inträdet till USA var garanterat med hans nya uppehållstillstånd och att flygplanen slutade gå bara en dryg vecka efter att han kom tillbaka till Spokane. Det var också värdefulla dagar då han åter kunde träffa familj, församling och vänner som vi inte kunnat träffa på länge.



Under vistelsen i Sverige fick Alfred även tillfälle att sitta ner med ett par representanter från MAF. Det var en väldigt trevlig stund tillsammans och

vi fick många frågor besvarade. Med de besked vi fick så har vi en lite annan utgångsplan för vad som vi hoppas ske framöver. Vi hoppas på att börja MAFs rekryteringsprocess med intervju i Sverige runt jul eller sen höst. Efter detta reser vi tillbaka till USA för att vänta där en tid för att sedan åka på intervju till MAFs huvudkvarter i England. Om vi blir antagna där så planerar vi att flytta till Sverige för att bli utsända ut i mission därifrån. Be för denna process, för vår beredskap, och Guds vägledning.

Nytt och på gång

Vi navigerar steg för steg närmre rekryteringsprocessen med MAF.

Planer förändras, och med förändrade förutsättningar händer det desto mer. Att Alfred hittar ett pilotjobb är inte lika viktigt just nu och vi planerar att stanna i Spokane tills vi kan gå med i MAF.

Att be för

Be att Eskil får fortsätta att växa, sova och äta väl.

Be för oss som föräldrar att vi hanterar och fullföljer våra roller som föräldrar.

Be för Guds vägledning när vi närmar oss rekrytering hos MAF, att vi förbereds i hjärta, sinne och själ.

Att tacka Gud för

Tacka Jesus för att resan till Sverige gick bra och att flera goda möten med människor fick ske.

Tacka Gud för att Eskil mår bättre och för de förbättringar vi har sett i honom.

Tack Jesus för nya bekansnader med grannar och tack för att vi får vara Guds ljus för dem.

Ett stort tack till alla ni som har bett för Eskil! Hans problem med att äta har försvunnit tack vare operation och Guds helande. Han växer som han ska och lär sig nya små knep nästan varje dag. Nästa stora utmaning är att lära honom sova så att vi alla kan vila lite mer om nätterna. Han verkar kunna somna på egen hand på dagtid, men om natten brukar han inte sova mer än tre timmar i sträck. Detta gör ibland dagarna långa och tröttsamma för mamma och pappa.



Jewel har i dagarna meddelat hennes rektor att hon säger upp sig till nästa läsår. Hon har funnit sin rätta i att vara hemmamamma trots perioder av mindre depression efter födseln. Det har varit tufft att vara hemma och inte kunnat bjuda in eller besöka vänner fritt på grund av guvernörens order att alla ska försöka vara hemma i isolering så mycket som möjligt. I allt detta har hon erfarit att Jesus har försett henne med vänner i just de rätta stunderna. Hon har också deltagit i en online bibelkurs som har varit väldigt uppmuntrande. Det som hon dock har glada sig mest över är de nya bekanskaperna hon har hittat med andra mammor i runt där vi bor. Vi hoppas på att kunna lära känna dessa familjer nära för att kunna dela Jesus kärlek med dem. Allt som allt så har Jewel hittat en vacker spänning i hennes kallelse till att vara mamma, samt att leva fullt ut i tron och livet med Jesus.

Tack för att ni läst detta brev och erat stöd på olika sätt.

Alfred och Jewel Ottosson