

#Familjen Åberg Goes Thailand



SAWADEE KHAA [HEJ]!!

Hösten är på ingång och vardagen drar igång igen. Halva familjen Åberg tycker det är fint när rutinerna sätter sig igen och kalendern återfår rollen att hålla koll på arbete, engagemang och aktiviteter. Skolan drog igång för tre veckor sedan. Helmer har börjat 7:an, Erling 4:an och Siri förskoleklass. Siri är den som är mest taggad på skolan men tyvärr också den som redan har hunnit blir sjuk vid två tillfällen. Vi befarade denguefeber men tack och lov var det bara dubbla virusinfektioner som härjade fritt i kroppen. Nu hoppas vi att hon ska pigga på och vardagen ska få rulla.

TID TILLSAMMANS

För oss har det varit en sommar utöver det vanliga. Vi har haft tid tillsammans som familj på ett sätt vi inte upplevt tidigare. Det har inte bara varit frid och fröjd utan inneburit en del tjafs och bråk när vi blivit trötta på varandra, men vi har också skrattat, spelat spel, läst, badat, vilat och hittat nya gränder och utflyktsmål i Chiang Mai.



På kursen fick jag lära mig om hur man med enkla medel kan tillverka kol och använda detta till att förbättra näringsfattig jord.



Vi hann med en hel del vandring i sommar. Fint att få nyttja det som är alldeles runt hörnet tillsammans med goda vänner.





Barnen saknade Torp-konferensen och läger men fann sig snart tillrätta och gick både klätterkurs och sov över hos kompisar. Vi var i Vietnam och lärde oss om proxykrig, nya maträtter och att däckfirman Michelin byggde upp sitt företag via gummiplantager i landet. Vi fick mycket tid och många möjligheter att umgås med våra bekanta här i staden men också vara tillgängliga för Thai-kollegorna på kontoret vilken var värdefullt på många sätt.

Vi är nu tillbaka i vardagen - utvilade och redo. Skolan har dragit igång och vi har nu alla våra barn i skolan!

KURS I JORDBRUK

I slutet av juni passade jag, Linnea, på att gå en kurs i småskaligt jordbruk. Det är ju inte så att jag själv odlar men flera av våra projekt har inslag av jordbruksproduktion för att skapa försörjningsmöjligheter. För att bättre förstå arbetet och kunna ställa rätt frågor har jag velat få mer kunskap inom området. Det var en rolig och praktisk kurs som gav inspiration till att utmana våra partner till ännu mer effektiva lösningar.

Vi fick bland annat lära oss om alla outnyttjade ätbara växter som finns runt omkring oss. Tydligt äter vi bara några få procent av alla de ätbara arter som finns. Antalet arter vi äter har minskat med flera hundra procent enbart de senaste 100-150 åren. För en del av målgruppen i vårt arbete är det här viktig information för att öka möjligheten till självförsörjning och minskat beroende. Många fick erfara svår tid under COVID - kunskapen om outnyttjade grödor att kunnat förenkla livet för många.



FÖRSAMLINGSPLANTERING I SYDOSTASIEN

I början av augusti besökte jag, Tobias, ett ungdomsläger som vår partnerkyrka i Sydostasien arrangerade. Platsen för lägret ligger vid gränsen mellan Thailand och landet i öst. Lägret sker där då man inte får samlas i hemlandet på grund av politiska restriktioner mot kristna.

På grund av pandemin har man inte kunnat mötas så det här var första lägret på länge och glädjen var stor! Här kan de vara sig själva utan att behöva se sig om över axeln och vara oroliga för att någon anmäler deras sammankomst.

Jag fick även ta del av sorgliga berättelser från några tonårsflickor. Deras familjer är inte kristna och har svårt att acceptera flickornas val att följa Jesus. Flickorna blev därför behandlade väldigt illa av sina föräldrar som uppmanade flickorna att bidra till familjens ekonomi genom att prostitution. Det är svårt att ta in hur föräldrar kan göra så mot sina barn men mitt i detta så beskrev flickorna tryggheten de funnit i Jesus - en Jesus som gav värdighet och hopp.

Jag åkte därifrån med blandade känslor. Jag hade bönen "Herre Jesus, förbarma dig" på mina läppar men kände samtidigt en stor tacksamhet. Ljuset bryter fram i mörkret. Var med och be att ljuset ska fortsätta lysa för ungdomarna och deras familjer.

Under hösten och våren kommer vi att träna partnerkyrkan i förebyggande människohandel och barns rättigheter. Det är en stor utmaning i landet och vi tror att kyrkan har en roll att spela för att sprida kunskap och goda värderingar.



STUDIER

I september påbörjar jag, Linnea, mina deltidstudier i Global Teologi. En liten del får jag göra på arbetstid och resten på min fritid. Min önskan är att studierna ska ge mig redskap för att stödja våra partnerkyrkor och -organisationer till att bli mer "teologiserande", dvs. reflektera, studera och ge uttryck för bibeltolkningar utifrån sin egen kontext. Kyrkans centrum har under lång tid ansetts vara i väst, Europa och Nordamerika, men om vi ser numerärt är kyrkan störst i Syd och Öst. Tyvärr speglar det inte den teologi som undervisas. Det är som vi tänker att europeiskt tänkande är det som är rätt. Våra syskon i Syd och Öst har mycket att lära oss om försoning, Guds rike och lärjungaskap utifrån deras tolkningar och förståelse.

Hör gärna av er om ni har frågor om vårt arbete eller de projekt vi är ansvariga för! Tack för att ni står med i bön och stöd!

/Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri

Följ EFK Asien på Instagram och Facebook. Där uppdaterar vi och våra kollegor om EFKs arbete regionen.



Möt oss online!

Onsdag 27 September
kl. 19:00



Vi vill gärna träffa er, missionsråd och individer, som stödjer oss eller har intresse i EFKs arbete i Asien.

Mejla för länk:
tobias.aberg@efk.se

Be för

- Ett av våra barn som känner sig ensam. Be om en nära vän.
- Flickorna som Tobias mötte på lägret.
- Linneas studier, att det ska funka bra.

Tacka för

- sommarens vila.
- partnerkyrkans läger som blev till stor uppmuntran för alla deltagare.

Håll er vakna, stå fasta i tron, var modiga och starka. Gör allting i kärlek. 1 Kor 16:13-14