

#Familjen Åberg Goes Thailand



TANDLOSSNING OCH KONFERENS

Efter en höst med mycket resande har början på 2024 varit lite lugnare. Vi fick en fin jul tillsammans som familj och barnen njöt av lång ledighet. Året började lite mer dramatiskt för Siri med att hon tappade sin första tand. Hon kände ganska stor separationsångest över detta men kom över det när hon såg att det kommer en ny. Liten börjar bli stor!

Vi campade vid foten av Thailands högsta berg (2565 möh) ett par dagar innan nyår och har njutit av det svala och stabila klimatet som är här under vintern. När vi nu närmar oss slutet av Mars är det helt andra förutsättningar i form av stigande värme och en hel del luftföroreningar. I början av Mars genomförde vi en partner konferens, Runda bordssamtal, med deltagare från flera länder runt om i Asien. Läs mer nedan.



Tandlossning för Siri. Traumatiskt och spännande på samma gång



I Mars har alla våra barn sin födelsedag. Erling fyllde 10 år



Helmer är nu tonåring och växer så det knakar

PARTNERKONFERENS

Under 5 dagar möttes vi, deltagare från EFKs församlingspartners i Asien, för att fördjupa våra relationer och lära av varandra. Det var ledare från Japan, Taiwan, Mongoliet, Laos, Thailand, och Indien. Tillsammans vi fick lyssna, lära och dela med oss av våra erfarenheter när det gäller församlingsplantering och ledarträning i våra lokala kyrkor och sammanhang. Till vår hjälp hade vi EFKs missionär Victor John som delade med sig av erfarenheterna från Indien och församlingsrörelsen som han leder. Flera av våra partnerskap går långt tillbaka i tiden och det är fantastiskt att få se och höra vad dessa relationella kopplingar till Sverige fått betyda. När Helgelseförbundets utsända till Kina (1890) slängdes ut i början av 1900-talet, drog många av dem vidare till Taiwan, Japan och Thailand. Här på konferensen satt nu en del av frukten från



detta (från alla tre länder) och pratade om hur vi kan lära av varandra för att sända fler och nå vidare. Svenska utsända till Brasilien fick se en stor rörelse där. Här i Chiang Mai deltog en brasilianare som bor och arbetar i Japan. Ett gäng mongoler från en församling som startades av svenska ÖM-arbetare för 30 år sedan fanns också med. En av Mongolerna har arbetat i flera år i Kina. ÖM sände arbetare till Indien 1908. Man blev väldigt ödmjuk och glad av att se denna samling människor som i flera fall representerar en ny generation av pastorer och ledare från våra historiska relationer runt om i Asien. Nu ser vi fram emot vad Gud har för planer och vi jobbar tillsammans vidare för att se Guds rike växa i Asien.



INTERNATIONAL DAY PÅ BARNENS SKOLA

Med jämna mellanrum anordnas "International day" på barnens skola. Det innebär att de olika nationaliteter som finns representerade bland personal och elever på skolan får möjlighet att visa upp kultur och traditioner från sitt hemland. Denna gång satsade vi på "Swedish FIKA", Pippi Långstrump och midsommar. Det verkade vara uppskattat och de hembakta bullarna tog snabbt slut!



FÖRSAMLINGSBESÖK I HUA HIN

I början av Februari åkte Tobias tillsammans med Maria F och Mattias H söderut för att återknyta kontakter med ett par församlingar i Hua Hin och Prachuap. Det är nu lite drygt 50 år sedan missionärsparet Bertil och Stina-Cajsa Andersson kom till Hua Hin med visionen att starta en församling. Ganska direkt såg man behovet av en lokal medarbetare och 1972 åkte Bertil till finska missionens bibelskola i Bangkok och fick med den unga eleven Nippon som just tagit examen till Hua Hin. Genom barnmöten i kyrkan kom människor till tro och församlingen grundades. Bertil och Stina-Cajsa tillhörde den gemensamma visum och missionsorganisation som EFK fortfarande är en av huvudmännen för, Scandinavian Pentecostal Mission (SPM). Flera av oss på missionscentret i Chiang Mai har visum genom SPM och dessa församlingar är en del av vår gemensamma historia.

Vilken förmån att få sitta och lyssna till pastor Nippon, nu 72 år och fortfarande församlingens pastor, när han berättar hur han redan tidigt bestämde sig att vara trogen Guds kallelse och inte lämna Hua Hin utan stanna och bygga Guds församling där. Det har sannerligen inte varit några enkla segrar under dessa år. Men arbetet har fortsatt och man har grundat några dotterförsamlingar i orter runt om Hua Hin. För ungefär 5 år sedan reste man också in i Burma och började evangelisation bland en av folkgrupperna där. Det ledde till grundandet av en församling som sedan själv grundat ytterligare 12 församlingsgrupper. För ett par år sedan gick sedan en 40-årig vision och dröm i uppfyllelse när man äntligen kunde köpa mark i grannstaden Cha-Am och bygga en kyrka. Modigt nog sände man också sin bästa unga ledare, som egentligen skulle ta över ledarskapet i Hua Hin efter pastor Nippon, till Cha-Am för att leda församlingsgruppen där. Hur ska det då gå med ledarväxlingen i Hua Hin? Pastor Nippon säger lugnt att Gud kommer förse med det.



TILL SVERIGE I SOMMAR!

Vi ser fram emot att spendera sommaren i Sverige detta år. Vi har planerat in möten med flera av er under Juni och ser verkligen fram emot att få mötas. Stort tack för att ni står med oss i med och motvind. Era böner och er omsorg betyder så mycket! Ef. 1:15-23 /Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri

Församlingsbesök i juni:

2 juni fm: Linköping, Ryttargårdskyrkan
 2 juni em: Norrköping, Korskyrkan
 6-7 juni: Sundsvall, Hagakyrkan
 8-9 juni: Gammelstad, Elimkyrkan
 13 juni: Habo, Hagakyrkan
 15 juni: Aneby, Korskyrkan
 16 juni: Vimmerby, Korskyrkan
 27 juni: Örebro, Lundhagskyrkan
 29 juni: Örebro, Nybblekyrkan
 30 juni fm: Kumla, Fyllstakyrkan
 30 juni em: Örebro, Mötesplatsen

Be för

- Att de relationer som vi har byggt ska få bära frukt i form av tro och lärjungaskap
- Våra barn och deras funderingar kring tron
- Thailand, att människor ska få möta Jesus

Tacka för

- Goda vänner och möjligheter att dela evangelium med andra.
- Att vi alla är friska just nu
- Konferensen som blev väldigt bra